

AMSTERDAM ORIGINAL

Waar de Gouden Eeuw begon

Het Scheepvaartmuseum
Kalttenburgerplein 1
1018 KK Amsterdam
www.hetscheepvaartmuseum.nl

Joods Cultureel Kwartier
Nieuwe Amstelstraat 1
1011 PL Amsterdam
www.joodscultureelkwartier.nl

Museum Het Rembrandthuis
Jodenbreestraat 4
1011 NK Amsterdam
www.rembrandthuis.nl



MUSEUM
HET REMBRANDTHUIS



Een wandeling door het oude Amsterdam, waar handel, historie en cultuur samenkomen.

Wie aan de Gouden Eeuw denkt, denkt aan grachten, de VOC en de Oude Meesters. In de 17e eeuw bereikte Amsterdam ongekende welvaart dankzij de handel overzee. De stad breidde zich in enorm tempo uit door de migratie van diverse bevolkingsgroepen, en de kunstproductie was hoger dan ooit tevoren.

Tijdens deze wandeling maak je in slechts drie uur kennis met al deze kanten van het oudste deel van Amsterdam. Onderdeel van de wandeling is het bezoek aan 3 musea die de Gouden Eeuw op bijzondere en levendige wijze illustreren: Het Scheepvaartmuseum, de Portugese Synagoge en Museum Het Rembrandthuis.



Andere bezienswaardigheden onderweg: Wertheimpark, Hortus Botanicus, Joods Historisch Museum, De Sluyswach, Waterlooplein, Huis de Pinto, Zuiderkerk, De Waag en de Montelbaanstoren.

HET SCHEEPVAARTMUSEUM

De wandeling begint in Het Scheepvaartmuseum, waar je door 500 jaar maritieme geschiedenis wordt geleid. Vroeger was hier 's Lands Zeemagazijn gevestigd, waar de spullen werden opgeslagen voor de uitrusting van zeeschepen: touw, zeil, navigatie-instrumenten... Nu kan je hier ongeveer 400.000 historische objecten zien, waaronder een exacte kopie van het beroemde VOC-schip de *Amsterdam*!

➔ Na het bezoek aan Het Scheepvaartmuseum wandel je in 15 minuten langs de Nieuwe Herengracht naar de Portugese Synagoge. Langs deze route wemelde het in de 17e eeuw van de pakhuizen, touwslagerijen en scheepswerven.



MUSEUM HET REMBRANDTHUIS

Rembrandt van Rijn, wie kent hem niet? Al tijdens de Gouden Eeuw stonden rijke Amsterdamse burgers in de rij om een schilderij van hem te kopen. Tijdens deze wandeling krijg je de kans om het huis te bezoeken waar de grote meester gedurende 20 jaar woonde en werkte. Neem een kijkje in zijn studio, keuken of de kunstkamer waar hij zijn collectie exotische voorwerpen bewaarde!

➔ Na afloop van het bezoek aan Museum Het Rembrandthuis, eindigt de tour met een wandeling terug naar Het Scheepvaartmuseum.

PORTUGESE SYNAGOGE

De welvaart van Amsterdam in de Gouden Eeuw was ondenkbaar geweest zonder de bijdrage van de joodse bevolking. De eerste joden kwamen rond 1600 vanuit Spanje en Portugal, op de vlucht voor de Inquisitie. In het hart van de joodse buurt verrees in 1675 de Portugese Synagoge, destijds de grootste synagoge ter wereld! Laat je verrassen door het prachtige authentieke interieur en bekijk met eigen ogen één van de meest bijzondere joodse erfgoedcollecties.

➔ Een korte wandeling brengt je van de Portugese Synagoge naar Museum Het Rembrandthuis.

